

Bemærkninger modtaget af seniorrådet den 21. april 2020. Bemærkninger er skrevet af Lene Lundsgaard, næstformand

”Overvejelser om tilgængelighed langs Vestergade i Mariager

I lokalplanen som omfatter vejen er det da også bestemt at pigstensbelægningen i Vestergade skal bevares. Og det er med denne forudsætning at vi i Trafik og Anlæg er gået i gang med projekteringsarbejdet.

Altså, hvis det er bestemt i lokalplanen, at pigstenbelægningen skal bevares er der jo ikke meget der kan gøres ved stykket fra Havnegade til Fjordgade. Man er dog nødt til at sige, at når gaden er næsten umulig at færdes på til fods skyldes det ikke kun, at belægningen er pigsten, men også at belægningen er usædvanlig ujævn, hvilket samtidig får hele gaden til at se temmelig ”sølle” ud.

Jeg er enig i, at det er umuligt at sikre et tilgængeligt vejband, der overholder vejreglerne i gaden, og det er svært at se, hvordan en, selv delvis, tilgængelighed kunne sikres, fx i form af gangbane i en eller begge sider. Det er selvfølgelig også yderst beklageligt, hvis øget tilgængelighed vil betyde øget risiko for ekstremregn-skader. Derimod dur en henvisning til Rosengade som alternativ rute helt klart ikke, hvis man bor i Vestergade på stykket mellem Havnegade og Fjordgade. Og der var vel ingen som kunne forestille sig, at Vestergade skulle bruges til gennemkørsel?

Nybyggeri på grunde på Vestergade kan projekteres tilgængelige internt, hvorved borgere kan komme rundt med deres bil til andre tilgængelige områder.

Her savner jeg yderligere oplysninger om planerne for nybyggeri: hvilke grunde tænkes der på?

Den bebyggelse som er påbegyndt ved indkørslen fra Fjordgade har jo formentlig ingen problemer som det ser ud nu. Er der aktuelle planer for fx den gamle skole, eller fx grunden bag nr. 28?

Mariager er med sit særegne udtryk en gammel by, som ikke er tilgængelig. Det kan være svært at indpasse gode tilgængelige løsninger i sådan en by.

Ja, det kan være svært. Men det lykkedes jo for en del år siden ikke desto mindre at få lagt en flad belægning i højre side af Fuglsang til at spadsere på op til apoteket, som dengang lå der.

Den slags belægning kunne man ønske sig andre steder i Mariager i dag, som ville gøre det lettere for alle at færdes omkring brolægningen på torvet og flere andre steder.

Man kan sige, at når folk vælger at bo i Vestergade, så må de acceptere pigstensbelægningen, men hvis det samtidig betyder, at en gade, der kunne være charmerende at bo i, og en oplagt gade at spadsere igennem på vej mellem havn/campingplads og midtby, bliver til en trist og derangeret gade, fordi den ikke bliver passet som andre strøg i byen, så er det meget beklageligt.

Der er vel 20-30 beboelser i Vestergade på stykket mellem Havnegade og Fjordgade. Jeg synes ærlig talt beboerne her burde spørges om deres mening om belægningen i gaden.

Det ville også give god mening her at have kendskab til hvilken renovering af gamle bygninger der er i spil over for vejbelægningen i Vestergade? ”